

Oyumu Balıklara Veriyorum

Oya ÖZGÜVEN

Daha önceleri kıta sahanlığı konusunun tartışılmasının anlamsız bulur ve en azından Ege Denizinde Yunanistan ile zaman zaman gerginleşen tartışmaların günün birinde tektonizma tarafından çözümleneceğine inanırdım'. Bununla beraber geçtiğimiz ay Odamızın Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenlediği Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumunda Esen Arpat ağabeyimizin bu konu üzerinde konuşacağını duyunca meraklandığımı itiraf etmeliyim. Bu konferansta Yunanistan ile sorunumuzun Meis adasının konumundan kaynaklandığını öğrenmiş oldum. Kıta sahanlığı konusunun yer altı zenginlikleri (gaz, petrol) açısından da önemli olduğuna değinildi sempozyumda,. Sorun ise jeoloji bilimî içerisindeki tanımların uygulanması yolu ile çözülebilirmiş.

Ben tesadüfen bu yaz Meis adasına gitmiştim., Gidenler bilirler küçücük ve şirin bir ada Meis. Kaş'tan bakınca bizimkiler gibi yağmalanmış bir coğrafya görüntüsü olduğundan yolda pek de keyifli değildim. Yani doğayı, kültürü, tarihi hiçe sayan düzensiz, çarpık yapılaşma beklentisi ile gittim Meis'e. Ancak yaklaştıkça hiç de öyle olmadığını gördüm. Avrupa kent kültürüne sahip birkaç (en fazla 2) katlı evlerden oluşan, göreceli olarak doğaya uyumlu, tarihî koruyan, temiz görüntülü ve yüzünü Kaş'a çevirmiş bir yerleşke ile karşılaştım.

Meis'te kaldığımı kısa süre içerisinde asıl merak ettiğim insan profilini de gözlemlemeye çalıştım ve zannedersem genel bir kanı edinebildim!, Gençleri tahminen daha iyi olanaklarla iş bulmak için Atina'ya veya Avrupa'nın diğer başkentlerine gitmiş olacaklar ki adada yaş ortalaması

60 civarında. Genellikle Türkçe biliyorlar. Aslında Akdeniz insanının sıcaklığı ile karşılıyorlar sizi. Biz adadayken bir grup orta yaşlı insan meydana toplanmış hep bir ağızdan hiç ara vermieden şarkı söylüyorlardı. Neyse uzatmayayım! iki ulus arasında sorun oluşturan adacık sevimli orta yaşlı insanların yaşadığı küçük bir yerleşke,.

Ege denizindeki olası petrol, doğalgaz, gazhidrat vb. araştırmaların elbette ki yapılması gerek. Ancak ben de Tahir Öngür Ağabeyimiz gibi, insan oğlu var olmadan milyonlarca yıl önce ve milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş yer küredeki tüm yer altı varlıklarının, madenlerin tüm insanlığın ortak malı olduğuna ve bu mirasın gelecek nesillerin de gözetildiği merkezî bir planlama ile tüm insanlığın kullanımına sunulması gerektiğine inanmaktayım. Ben jeoloji biliminin ulusal sınırları olmadığını da inananlardanım. Alp orojenezini misal-i millî sınırlarına gelince durmuyor. Bu evrensel bilimî ulusal sorunları nasıl çözebileceğini de tam olarak hayal edemedim doğrusu. Yani kıta sahanlığının tarihçesini ve güncel sorunlarını öğrenmem: bu konu ile ilgili önceki fikirlerimi değiştiremedi ama adını çok sık duyduğum ve tanımayı çok istediğim Esen Arpat ağabeyimizi bu sayede tanımış oldum.

Ancak ben kendimce kıta sahanlığı konusunun çözümünü yine tektonizmaya bırakmaya ve oyumu balıklara vermeye karar verdim. İnsanoğlu yaşamasına izin verdiği sürece tüm denizler onların. •